

Feniks en Assen

ik streef vlam en vaandel aan,
knijp dode takken uit verleden blaam
nu en later roepen daadkrachtig:
samen verdergaan!
we staan niet langer stil, maar
knagen aan stronken warme aandacht,
zacht met pluchen berenogen,
mededogen voor wat niet meer is,
een kleine knijpooeg naar grootse dromen

Griet Buysse

